

# Ceninden Cennet Ailesine

From Fetus To Family In The  
Heaven

Ömer ÖNBAŞ

Prof. Dr., Düzce Üniversitesi, Tıp Fakültesi  
Düzce University, Faculty Of Medicine

Nahit TOPALOĞLU

Eğitimci  
Educator

Nejdet PEHLİVAN

Eğitimci  
Educator

## Özet

İnsan 46 kromozom içeren hücrelerden yaratılmıştır. 23'er kromozomdan oluşan anne ve baba eşey hücreleri birleşip 46 kromozoma tamamlanırken, bu yapı anne karnında geçirdiği süreç neticesinde dünyada yaşamaya kabil bebek olarak yaratılır. Biz bu çalışmamızda anne ve babadan gelen, tamamlanmaya muhtaç 23'er kromozomlu her iki eşey hücresini evliliği oluşturan kadın-erkeğe; cenini ise evlilik kurumuna; ceninin bebek olarak sağlıklı doğumunu da başka bir âlemde yaşamaya layık istidatlarla donatılmış cennet ailesine benzettik. Sürdürülebilir hamilelik ve sağlıklı doğuma hazırlanma vetîresini ise evliliğin bu dünyadaki sergüzeşti neticesinde cennete liyakat kesbetmesine teşbih ettik. Evlilikteki tesanüd hakikatinin önemini ve ebedî hayat inancının bu dünyadaki getirilerini anlamaya çalıştık.

**Anahtar Kelimeler:** Aile, Cennet, Cenin, Evlilik, Bebek

---

## Abstract

Human is created from cells containing 46 chromosomes. While mother and father gametes, consisting of 23 chromosomes, combine and complete 46 chromosomes; this structure comes up with the result of a creation of a baby in the womb, capable of living in the world. In this study, we talked about how we likened both germ cells with 23 chromosomes coming from the mother and father to the man and woman forming the marriage; the fetus to the institution of marriage and finally we likened the birth of the fetus as a healthy baby to the family in the heaven equipped with skills worthy of living in another realm. Also we tried to talk about how we liken the process of preparing for a sustainable pregnancy and healthy birth to the fact that marriage brings us to heaven as a result of its adventure in this world. We tried to understand the importance of the truth of solidarity in marriage and the benefits that belief in eternal life brings us in this world.

Keywords: Family, Heaven, Fetus, Marriage, Baby

## Giriş

Rabbimiz insanı anneden ve babadan gelen 23'er kromozomlu iki ek-sik parçadan yaratmıştır. Anneden ve babadan gelen genler birleşir ve 46 kromozomlu bambaşka mucizevî bir hücre yaratılır. İnsan şeklini alma-dan önceki bu yarım oluşumlar, mucizâne olan bir bebekle kıyaslandığın-da Kuran'ın ifadesiyle "adı anılmaya değmez"<sup>[1]</sup> tabirine layıktır. Ancak bu yarım hücrelerin birleşmesiyle oluşan ceninin özel şartlarda korunup baş-ka bir âlemde yaşayacak bir bebek hâline gelene kadar hassasiyetle muha-faza edilmesi, takdir edilen zamana kadar gelişiminin tamamlanması ge-rekmektedir. Bu tekâmül esnasında sürecin kesintiye uğramaması (düşük) ya da eksik kalmaması (sakat doğum) için bazı şartlara titizlikle uyulması gerekir. "Bir şeyin vücudu ve tâmiri ve hayatı, ona ait bütün erkân ve şera-itin vücuduyla olabilmesi ve o şeyin ademi ve tahribi ve ölmesi, bir tek şart-ın bozulmasıyla olduğu bir kaide-i hakikattir."<sup>[2]</sup> Ceninin de anne rahmin-den, bambaşka bir âlem olan dünyaya hayatlı ve sağlıklı olarak gelebilmesi, bir dizi zorluklar ve şartlar içermektedir.

Cenin oluşmasını "sağlıklı eşey hücreleri, ceninin tekâmülü ve hayata kabil doğum" olarak üç aşamaya ayırabileceğimiz gibi, evlilik kurumunun teşekkülünü de "iffetini koruyan kadın ve erkek, evlilik kurumunun olgun-laşması ve cennete liyakat kesbetme" olarak düşünebiliriz.

### 1. Aşama: Anne ve Babadan Gelen Eşey Hücreleri- Evlilikte Kadın ve Erkek

İnsan hücrelerini oluşturan 46 kromozomun yarısı anneden, diğer yarısı da babadan gelen eşey hücrelerden teşekkül eder. 23 kromozomun 22' si somatik, diğer bir tanesi ise cinsiyeti tespit eden X ve Y karakterleri ile ifa-de edilen kromozomdur. Anneden gelen her hâlükârda X kromozomu iken, babadan hem X hem de Y kromozomu gelebildiğinden cinsiyet tayinine vesile olan babadır. Eğer babadan X kromozomu gelirse anneden gelen X ile beraber XX kodlaması kız cinsiyetini ifade ederken, babadan Y geldiğin-de XY şifrelemesi ise erkek cinsiyeti temsil edecektir.

Anne veya babadan gelen eşey hücreleri, tek başlarına 46 kromozomlu bir insan hücresini temsil etmeye yetmediğinden nasıl 23 kromozomlu di-ğer eşey hücresiyle birleşmeye muhtaç ise, dünya hayatında kadın ve erkek de tek başlarına eksiktir ve yek diğeriyle tamamlanmaya muhtaçtır. Kendi-si gibi eşinin de yarım olduğunu, tamamlanmaya muhtaç olduğunu bilmek, kişiyi daha uyumlu yapacaktır.

"Bakire; iki sülüs kadın, bir sülüs erkektir. Bekâr; iki sülüs erkek, bir sü-lüs çocuktur. İzdivaç; tasfiye, tehzip eder. Evlenmeli! Bekârlık, bikârların kârıdır."<sup>[3]</sup> Resul-ü Ekrem (asm) "Kadın, erkekle birlikte bir bütünü ta-mamlayan diğer yarımıdır." buyurmuştur<sup>[4]</sup>. "Düşünüp ibret alırsınız diye her şeyden çiftler yarattık."<sup>[5]</sup> ayeti insanın da çiftini araması gerektiğini ih-tar eder.

*Cenin de anne rahminden, bambaşka bir âlem olan dünyaya hayatlı ve sağlıklı olarak gelebilmesi, bir dizi zorluklar ve şartlar içermektedir.*

Her hadisede şartları belirleyen faktörlerden biri de zaman olduğundan, şahs-ı manevîlerin hâkim olduğu bu çok özel zaman dilimi âhîrzamanın da kendine has özellikleri olacaktır.

Bireylerin kendisini "tam" zannetme ve evliliğe gerekli önemi vermemeye yanılığını, ehl-i dalâlet çok başarılı kullanır. Nazarları eneye çevirip hodbinlik pompalayarak narsist anlayışları körükleyen deccal/süfyan komiteleri, "kendi ayakları üzerinde durma" ve "kimseye muhtaç olmama" sloganıyla aile müessesinde gedikler açarak aileye olan ihtiyacı hissettirmek planı üzerinde dessayane faaliyetler yaparlar. Bu zamanda enâniyetin çok ileri gitmesi, herkesin kendini mazur görmesi, umumî bir belvâ hâlini almıştır. "Ene ve enâniyetin eşkâl-i habîsesi olan hodgâmlık (yalnız kendi keyfini düşünmek), hodbinlik (yalnız kendini ön plana çıkarmak), hondenmişlik (yalnız kendisi için endişe duymak), gurur ve inat"<sup>[6]</sup> albenili makyaj ve unvanlarla sunularak (NLP) menfi tesirleri gözden kaçırılmaktadır. Bu tür gayretler, bilhassa kadınların üzerinde yoğunlaşmış durumdadır.

Tesettür Risalesi'nde Bedüzzaman Said Nursî "Bu sene inzivada iken ve hayat-ı içtimâiyeden çekildiğim hâlde, bazı nurcu kardeşlerimin ve hemşirelerimin hatırları için dünyaya baktım. Benimle görüşen ekserî dostlardan, kendi ailevî hayatlarından şekvâlar işittim. "Eyvah!" dedim. "İnsanın, husûsan Müslümanın tahassungâhı ve bir nevi cenneti ve küçük bir dünyası aile hayatıdır. Bu da mı bozulmaya başlamış?" dedim. Sebebini aradım. Bildim ki, nasıl İslâmîyetin hayat-ı içtimâyesine ve dolayısıyla din-i İslâm'a zarar vermek için, gençleri yoldan çıkarmak ve gençlik hevesâtıyla sefâhate sevk etmek için bir iki komite çalışıyormuş. Aynen öyle de, biçare nisâ tâifesinin gafil kısmını dahi yanlış yollara sevk etmek için bir iki komitenin tesirli bir surette perde altında çalıştığını hissettim. Ve bildim ki, bu millet-i İslâm'a bir dehşetli darbe, o cihetten geliyor."<sup>[7]</sup> tesbitinden sonra çözüm olarak da "Kurtulmanın çare-i yegânesi, daire-i İslâmîyedeki terbiye-i diniyeden başka yoktur." diyerek tek çıkış yolunu ihtar eder.

Her hadisede şartları belirleyen faktörlerden biri de zaman olduğundan, şahs-ı manevîlerin hâkim olduğu bu çok özel zaman dilimi âhîrzamanın da kendine has özellikleri olacaktır. Âhîrzamanın şerir şahs-ı manevîsi olan Süfyan ve Deccal, tahribâtında aileyi hedef alacaktır. Eneleri şımartıp kadının hürriyetleri perdesi altında aile müessesini mahveden dehşetli komiteler, âhîrzamanda boy gösterir. Birden İhtar Edilen Bir Mesele-i Mühimme başlığında "Âhîrzamanın fitnesinde en dehşetli rolü oynayan, tâife-i nisâiye ve onların fitnesi olduğu, hadisin rivayetlerinden anlaşılıyor."<sup>[8]</sup> "Nikâha rağbetsizlik ve riâyetsizlik yüzünden, kırk kadına bir erkek nezâret edecek derecede ehemmiyetsiz, sahipsiz, kıymetsiz bir surete gireceği"<sup>[9]</sup> satırları, masumelerin hukuklarını korumaya yöneliktir. Resul-ü Ekrem (asm), deccalın hürriyet-i nisvan ve tam serbestiyet ile nikâh yolunu kapamaya, fuhuş yolunu teşvik etmeye çalışacağını haber vermektedir.

Öncelikli görev, eşlerin kromozomlarına sahip çıkması, yani eşlerin kendi kalitelerini korumasıdır ki buna "iffet" denir. Resul-ü Ekrem (asm) "Sizler iffetli olun ki hanımlarınız da iffetli olsunlar."<sup>[10]</sup> buyurarak ailede iffetin öncelikli olarak erkekten geçtiğini belirtmiştir. "Hevesât-ı nefsanîye ile erkeklerin karışması, karıların hayâsızlıkla erkekleşmesine sebeptir."<sup>[11]</sup>

Biyolojik olarak babaya tayin edici bir vazife veren yaratıcı, evlilik müessesinin korunmasında da erkeğe çok daha fazla sorumluluk yüklemiştir. Erkeğe yüklenen bu görev, kabalık ve "hâkim birey" tutumları değil, görev ve sorumluluk anlamındadır. Risale-i Nur'da "Refika-i hayatına muhabbetin madem hüsn-i sîret ve maden-i şefkat ve hediye-i rahmet olduğuna bina edilmiş, o refikaya samimî muhabbet ve merhamet edersen, o da sana ciddî hürmet ve muhabbet eder. İkiniz ihtiyar oldukça, o hâl ziyadeleşir, mes'udâne hayatını geçirirsin. Yoksa hüsn-i surete muhabbet, nefsanî olsa, o muhabbet çabuk bozulur, hüsn-i muâşeretini de bozar."<sup>[12]</sup> cümleleri, erkeğin mesuliyetini, rolünü belirler.

## 2. Aşama: Cenin ve Gelişimi- Aile Müessesesi ve Korunması

23'er kromozomlu iki yarımdan oluşan 46 kromozomlu, kemalâta namzet ceninin önünde, kat etmesi gereken uzun bir yol vardır. Bu yolda kesintisiz bir şekilde gelişimini sürdürdüğünde hayata kabil bir bebeğe dönüşecektir. Oysaki sistem, -kuantum fiziğinin kısmen yakaladığı gibi- her an dağılmaya müstait bir fitratta ve her an yeniden yaratılan bir teşekkülde olduğundan, iki ayrı yarım yapının iştiraki sonucu oluşan cenin şahs-ı manevîsinin devamı, sürekli beslenen bir tesânüt hakikatiyle mümkündür. Tesânüt hakikati olgunlaşma sürecinin olmazsa olmazıdır. Oysaki "Tamir zor, tahrip ise kolaydır." düsturu çerçevesinden bakıldığında küçük görülen bir dağılma, tamiri mümkün olmayan sonuçlar verecektir.

Her unsurun, ortamı istila etme ve kendi rengi ile boyama hakikati gibi, iki farklı eşey hücre de, yeni oluşan şahs-ı manevîyi kendine göre şekillendirme arayışına girecektir. Bu durum bazen eşit katılımın bozulduğu 45 kromozomlu veya 47 kromozomlu problemliler yapılar, anomaliler bebekler şeklinde kendini gösterecektir. Bazen de tamamen gelişemeyen, hayata kabil olmayan oluşumları netice verecektir ki bunlar da ilk üç ayda düşükler şeklinde kendini gösterecektir.

Ailede "biz hakikati" kurumsal kimliği oluşturur. Oysaki henüz yolun başında "biz hakikati"ne yabancı, ben merkezli, hodbin bir eğitim anlayışı ile şekillenmiş yapılar, sadâkati, kendine sadâkat olarak anlayacaktır. Hâlbuki sadâkat, "kutsal evlilik kurumuna sadâkat" olarak anlaşıldığında, tesânüt ve "biz" olma kemalâtına erişilecek, ihlasın göstergesi olan ittifak etmek, ihtilafa düşmemek hakikatine ulaşılabilecektir. Böylece, kendine ben merkezli bir konum belirleyip "benim köşeme, dediğime gelsin" anlayışındaki aile bireyleri, "ortak fikrimizde buluşalım, her yer bizim köşe" anlayışına kavuşacaktır.

Cenin, iki yarım yapının birleşmesinden oluşan çok yüksek bir teşekkül olduğu gibi aile de tamamlanmaya muhtaç, bireylerden oluşan tamamen başka bir şahs-ı manevîdir. Ailenin bir şahs-ı manevî olduğunu derk etmek başlı başına büyük bir merhalelerdir. Bu şahs-ı manevînin vücudu da tesânüt hakikatiyle devam edeceğinden, tesânüdü bozan manasız, lüzumsuz hissiyat ve menfaatlerin vahim sonuçları göz önüne getirilirse büyük

*Ailede "biz hakikati" kurumsal kimliği oluşturur. Oysaki henüz yolun başında "biz hakikati"ne yabancı, ben merkezli, hodbin bir eğitim anlayışı ile şekillenmiş yapılar, sadâkati, kendine sadâkat olarak anlayacaktır.*

*En küçük cemaat  
olan aileyi, şahs-ı  
manevîleri hedef  
alan Süfyan  
ve Deccal  
tahribâtından  
koruyan  
kalkandır.*

ziyan görünecektir. Çünkü tesânüdün kırılması ile elden kaçırılan şahs-ı manevî getirisinin yerini dolduracak hiç bir şahsî kazanım olmayacak, zarar her iki tarafı da etkileyecektir. Zaman şahsiyet ve enâniyet zamanı değil şahs-ı manevî ve cemaat zamanıdır. Aile, güçlü bir şahs-ı manevî olduğundan, şahs-ı manevînin metin bir hükmü olan meşveret ailenin rutin bir işi ve sistemin zembereği olmalıdır. Haklı şura ise ihlas ve tesânüdü netice verecektir. Meşveret, şahs-ı manevî olan ailenin konuşma ve anlaşmasının meşru zemindir. En küçük cemaat olan aileyi, şahs-ı manevîleri hedef alan Süfyan ve Deccal tahribâtından koruyan kalkandır. Meşveret, yol haritasını fertlerin değil, sistemin çizmesidir. Bu çizgi de inâyet-i ilahiye altındadır.

Bir çekirdeğin yaşaması için tüm ihtiyaçların umulmadık yerlerden, gayptan verilmesi, toprağın ancak zahiri sebep olarak kudrete perde olması gibi, yeni oluşan ceninin de ihtiyaçlarının süzülerek gönderileceği –şefkat ve merhametin mücessem bir timsali olan– bir rahme ihtiyacı vardır. Cenin, gelişmek için karanlıklar içindeki rahme yapışıp yalnız ona teveccüh etmek zorundadır. Bu karanlığı dağıtıp odaklanmayı bozacak dışarıdan gelen stres, radyasyon, bağımlılıklar gibi sair olumsuz etkiler, ceninin gelişimine zarar verecektir.

Kur'an, ceninin yaratılmasında üç karanlıktan bahseder.<sup>[13]</sup> Bu karanlıkların cenini saran zarlar ve duvarlar olduğu şeklinde sathî teviller varsa da; karanlık, "aydınlatılmayan, göz önünde olmayan, sırlı, gizemli" anlamlarını da taşıdığından mezkûr üç karanlık, çok daha geniş manaları ifade ediyor olmalıdır. Bir hücreden 100 trilyon hücrenin oluşumu ve nasıl farklılaştığı bilimin yalnızca hayretle izlediği aydınlatılmamış karanlıklardan sadece biridir. Tıpkı cenin gibi aile müessesesi de karanlıklar içerisinde hâlden hâle değişip tekâmül eder. Üç kat karanlıklar içerisinde korunma, mahremiyeti, sırlı olmayı gerektirir. Aile, hem dışarıdan gelen etkilere korunaklı ve kapalı hem de dahili sırların korunduğu, dışarıya sızdırılmadığı bir yapı olmalıdır.

Âhırzamanda açık saçıklığın, dehşetli rol oynayacağını ve evlilik müessesesine darbe vuracağını peygamberimiz (asm) haber verir. "Hâlbuki tesettürün ref'i, izdivacı teksir etmeyip çok azaltıyor. Çünkü, en serseri ve asrı bir genç dahi refika-i hayatını namuslu ister. Kendi gibi asrı, yani açık saçık olmasını istemediğinden bekâr kalır, belki de fuhşa sülûk eder."<sup>[14]</sup> ifadesi, tesettüre riayet etmemenin vahim sonuçlarını gösterir.

Resul-u Ekrem (asm) âhırzamanda deccal ve süfyanın ispartizma ve manyetizma nevinden teshir edici hassalarının varlığını haber verir. Karanlıklar içerisinde mahrem kalması gereken alanlara kolaylıkla ulaşip, etkisi altına alabileceğini belirtir. Risale-i Nur'da "dügümlere üflerler" ayeti açıklanırken ukde ve umdelere üflemenin radyonun sihirbaz ve zehirli dili ile olacağı ifade edilir.<sup>[15]</sup> Günümüzün medya ve sosyal medyası, üflemenin sihrini daha tesirli hâle getirip çeşitliliğini artırmıştır. Eskinin "kol kırılır yen içinde" tesettürüne bürünmüş " aile sırrı ", sarılıp sarmalandığı mahremiyetten üryan olarak na-mahrem nazarlara arz-ı endam etmeye başlamıştır. Hadis-i şeriflerde bu durum "Benim Allah'ın resulü olduğuma şahadet

eden kimse, izin alıp selam vermeden bir ev halkının yanına (bir eve) girmesin. (Dışarıdan) evin içine bakan kimse oraya girmiş sayılır.” “Hane halkının iznini almadan gözlerini evin içine diken kimse (onları) yok etmiş gibidir.”<sup>[16]</sup> cümleleri ile ifade edilmiştir. Ailenin hayat şekilleri, ev hâlleri, iaşesi, maişeti, yediği, içtiği, gezdiği; gıpta ve hasedi doğuran paylaşımlar, bakmalar-baktırmalarla teşhir edilmekte, aile üzerinde, maddeten tesiri hissedilen pis nazarların toplanmasına da neden olmaktadır.

Nasıl ki hamilelikte annenin radyasyonla karşılaşması ebeveynleri te-  
laşlandırıyor, aynı bunun gibi manevî bir radyasyon olan –maddî tesiri de  
hissedilen– pis nazarlar, aileyi ürkütmelidir. Çünkü Resul-ü Ekrem (asm)  
“Nazar haktır. Nazar, deveyi kazana, insanı mezara sokar.”<sup>[17]</sup> ifadeleri ve  
Kalem Sûresi’nin “Nerede ise kâfirler, seni gözleri ile yıkacaklardı.” mealin-  
deki 51. âyeti, nazar hakikatine dikkatimizi çeker. Hem yüz aç adamın hu-  
zurunda kemali lezzetle fazla yenilmez.

“Küre-i arzı bir köy şekline sokan şu medeniyet-i sefihe ile gaffet perde-  
si pek kalınlaşmıştır; tâdili büyük bir himmete muhtaçtır. Ve keza, beşeriyet  
ruhundan dünyaya nazır pek çok menfezler açmıştır. Bunların kapatılması,  
ancak Allah’ın lütfuna mazhar olanlara müyesser olur.”<sup>[18]</sup> Bu ise nazarları  
dışarı çevirir. Medeniyetin cazibedar hizmeti, hevâ ve hevesi teşci ve arzu-  
larını tatmin ve metâlibini teshildir. İhtiyaç dairesini genişletir. “Hatta, ha-  
yal nereye gitse, ihtiyaç dairesi dahi oraya gider; orada da hâcet vardır, bel-  
ki, her ne ki elde yok, ihtiyaçta vardır. Elde olmayan, ihtiyaçta vardır; elde  
bulunmayan ise, hadsizdir.”<sup>[19]</sup> Çözüm, Kur’an’ın iktisat prensibinin haya-  
ta geçirilmesindedir.

Bir ceninin çok zayıf veya fazla kilolu olması problem teşkil eder ve sık-  
lıkla tedavi ve destek sürecini zorunlu kılar. “Gereğinden fazla veya az har-  
camaktan kaçınma” manasına gelen iktisat aile hayatında esas olmazsa aile,  
maddî-manevî desteklere muhtaç duruma düşecektir. Kur’an’ın haram kıl-  
dığı israfa karşı bilinçli ve kasdî bir tutumun ifadesi olan iktisattaki manevî  
lezzetin keşfi çok kıymetlidir.

“İktisat eden, maişetçe aile belâsını çekmez”<sup>[20]</sup> hadis-i şerifi iktisatla ai-  
lenin geçimi arasındaki doğru orantıyı vurgular. Evet, iktisat etmeyen, zille-  
te ve manen dilencilige ve sefaletе düşmeye namzettir. Bu zamanda israfâta  
medar olacak para çok pahalıdır. Mukabilinde bazen haysiyet, namus rüş-  
vet alınıyor. Bazen mukaddesat-ı diniye mukabil alınıyor, sonra menhus bir  
para veriliyor. Demek, manevî yüz lira zararlı maddî yüz paralık bir mal alır-  
nır.

Ailenin dışı karşı karanlık bir yer olması gerekliliği, karanlık kalması  
gereken ailenin mahrem alanları ve mahrem duygularının paylaşımı, harice  
sızdırılması, sadâkat ve emniyeti bozup ailenin dağılmasına (düşüğe) neden  
olacaktır. Resul-ü Ekrem (asm) erkeğin vazifelerini sayarken “Onun yüzü-  
ne vurma, ona kötü davranma, onu kötüleme, onu terk etme, ufak tefek sür-  
tüşmeleriniz evin içinde kalsın.”<sup>[21]</sup> “Kıyamet günü insanların Allah katın-  
da derecesi en aşağı olanı, karısının sırrını yayan erkektir”<sup>[22]</sup> buyurmuştur.

*Medeniyetin  
cazibedar hizmeti,  
hevâ ve hevesi  
teşci ve arzula-  
rını tatmin ve  
metâlibini teshil-  
dir.*

*Kutsî aile  
müessesesinin  
ve zamanın  
problemleri  
tamir ediciliğine  
güvenmek;  
hemen sonuca  
odaklanmamak,  
geçmiş ve  
geleceğin  
hesaplarını  
bugüne  
toplamamak  
önemlidir.*

Hazret-i Nuh (as) müşrik karısına, Hazret-i Lut (as) ahlaksızlarla birlikte hareket eden günahkâr karısına tahammül etmiş, boşanmamıştır. Hazret-i Eyyüb'ün (as) yıllarca süren hastalıklı günlerinde hanımı Rahmet, onu terk etmemiştir.<sup>[23]</sup> Nasıl ki bir ceninin meşru olmayan kürtajı cinayet ise kutsal evlilik kurumunun da meşru olmayan sebeplerle imhası dehşetli bir durumdur ve arzı titretir.

Kutsî aile müessesesinin ve zamanın problemleri tamir ediciliğine güvenmek; hemen sonuca odaklanmamak, geçmiş ve geleceğin hesaplarını bugüne toplamamak önemlidir.

Bir zaman, cerbezeli bir padişah, adalet niyetiyle çok zulüm ediyormuş. Bir muhakkik âlim ona demiş: "Ey hâkim! Sen, raiyyetine adalet namıyla zulüm ediyorsun. Çünkü tenkitkârâne cerbezeli nazarın, zamanen müteferrik kusurâtı, birden toplar, bir zamanda tasavvur edip, sahibini şiddetli bir cezaya çarpyorsun. Hem, bir kavmin müteferrik efradından vücuda gelen kusurâtı, o tenkitkâr, cerbezeli nazarında topluyorsun. Sonra o perde ile, o taifenin her bir ferdine karşı bir nefret, bir hiddet size gelir; haksız olarak onlara vurursun. Evet, senin bir sene zarfında attığın tükürük, bir günde senden çıkmış bulunsa, içinde boğulacaksın; müteferrik zamanda istimal ettiğin sulfato gibi acı ilâçları, bir günde birkaç kişi istimal etse, hepsini de öldürebilir. İşte aynı bunun gibi, mehâsinin ortalarında bulunmasıyla, ara sıra kusurâtı setretmek lâzım gelirken, sen, raiyyetine karşı kusurâtı izale eden mehâsini düşünmeden, cerbezeli nazarınla müteferrik kusurâtı toplayıp, ağır ceza veriyorsun." İşte o padişah, o muhakkik âlimin ikazâtıyla, adalet namına yaptığı zulümden kurtuldu.<sup>[24]</sup> Evliliğin korunmasında geçmişin kusurlarını biriktirip birden ortaya koymaya çalışan anlayışlar, tamiri mümkün olmayan yaralara sebep olacaktır. Evlilik müessesesi, geçmişe takılıp kalanlar için gelecek vaat etmeyecektir.

### 3. Aşama: Doğum ve Bebek- Ölüm ve Cennet Ailesi

Aileyi ayakta tutmak için beka sorununun halledilmesi gereklidir. "Ölüm bizi ayırincaya kadar" anlayışının hükmettiği evlilikler, komedi türünde de olsa sonu korkunç trajedi ile biten filmlere benzer. İnsanın en esaslı duygusu olan ebed meselesini dikkate almayan anlayışlar insanı mutlu etmediği gibi evlilik müessesesine de huzur vermeyecek; evlilik hayatı, ümitsiz ve tesellsiz, sûrî, sathî bir beraberlik olacaktır. Dünyanın geçici, fânî hayatı, ebedî hayat yanında bir anlam ifade etmediği gibi ebedî hayatın rağmına dünya hayatının mutluluğu olamaz; onlar, onsu olamaz.

Evliliği hakiki bir beraberliğe çevirmenin tek yolu "ebedî hayatta cennet aileleri" anlayışının yerleşmesidir. Bunun için de –ceninin rahime teveccüh edip yalnız ondan beslenmesi gibi– aile, ebedîden gelen mesaja açık olmalı ve o rahmetten beslenmek için ahiret inancı canlı tutulmalıdır. Risale-i Nur'da bu husus "Nev-i beşerin hayat-ı dünyeviyesinde en cemiyetli merkez ve en esaslı zembek ve dünyevî saadet için bir Cennet, bir melce, bir tahassugâh ise, aile hayatıdır. Ve herkesin hanesi, küçük bir dünyasıdır. Ve

o hane ve aile hayatının hayatı ve saadeti ise, samimî ve ciddî ve vefadarâne hürmet ve hakikî ve şefkatli ve fedakârâne merhamet ile olabilir. Ve bu hakikî hürmet ve samimî merhamet ise, ebedî bir arkadaşlık ve daimî bir refakat ve sermedî bir beraberlik ve hadsiz bir zamanda ve hudutsuz bir hayatta birbiriyle pederâne, ferzendâne, kardeşâne, arkadaşâne münasebetlerin bulunmak fikriyle, akidesiyle olabilir. Meselâ, der: 'Bu haremim, ebedî bir âlemde, ebedî bir hayatta daimî bir refika-i hayatımdır. Şimdilik ihtiyar ve çirkin olmuş ise de, zararı yok. Çünkü ebedî bir güzelliği var; gelecek. Ve böyle daimî arkadaşlığın hatırı için, her bir fedakârlığı ve merhameti yaparım' diyerek, o ihtiyâre karısına, güzel bir hûri gibi muhabbetle, şefkatle, merhametle mukabele edebilir."<sup>[25]</sup>

Böylelikle aile bireylerinin karşılaştığı sıkıntı ve problemler, bekaya mazhar cennet aileleri anlayışı ile aşılır. Bu inançla evlilik öncesi dönemi kapsayan söz, nişan dönemlerinde bu kutsî beraberliğin niyetine girilir. Eşlerde fedakârlık ve gayret bilinci uyanarak ailevî mes'eleler halledilir, aileyi sarsan tehlikeler samimî çabalarla bertaraf edilir. Aileyi sarsabilecek problemler, dünyanın hakikati, imtihan sırrı ve kader anlayışı ile aşılır.

Ehl-i imanı uhuvvet ve muhabbete açık davet olan 22. Mektupta "Hâlbuki mü'min kardeşinden sana gelen bir fenalığı bütün bütün ona verip onu mahkûm edemezsin. Çünkü Evvelâ: Kaderin onda bir hissesi var. Onu çıkarıp, o kader ve kaza hissesine karşı rıza ile mukabele etmek gerektir.

Saniyen: Nefis ve şeytanın hissesini de ayırıp, o adama adâvet değil, belki nefisine mağlûp olduğundan, acımak ve nedâmet edeceğini beklemek.

Salisen: Sen kendi nefsinde görmediğin veya görmek istemediğin kusurunu gör, bir hisse de ona ver. Sonra, bâki kalan küçük bir hisseye karşı, en selâmetli ve en çabuk hasmını mağlûp edecek af ve safh ile ve ulüvv-ü cenaplıkla mukabele etsen, zulümden ve zarardan kurtulursun."<sup>[26]</sup>

hakikati ailede yeşerir, büyük ziyanların önü alınmış olur. "Kadın ve erkek ortasında gayet esaslı ve şiddetli münasebet, muhabbet ve alâka, yalnız dünyevî hayatın ihtiyacından ileri gelmiyor. Evet, bir kadın, kocasına yalnız hayat-ı dünyeviyeye mahsus bir refika-i hayat değildir. Belki hayat-ı ebediyede dahi bir refika-i hayattır."<sup>[27]</sup> hakikati, evliliği ölüm ötesine taşır.

Çekirdekle ağaç, yumurta ile tavus kuşu, bir çiğnem et parçası ile bebek arasında ne kadar fark varsa, dünyadaki aile ile ahret ailesi arasındaki fark ondan çok daha yüksektir. Ailedeki cennet hanımları, cennetin süsüdür. "Cennet, o kadınlara zarf ve mesken olduğundan anlaşılır ki, o kadınlar, o yüksek cennete lâyıktırlar ve aynı zamanda, cennet derecelerinin yüksekliği nispetinde onların hüsünleri de yükseliyor. Ve keza, cennetin de onlarla müzeyyen olduğuna gizli bir îmâ vardır. Dünya kadınları da cennete girdikten sonra, bir tetahhur (temizlenme) ve tasfiye ve tasaykul (estetik) ameliyatıyla güzellikte hurilerin derecelerine çıkacaklarına delâlet eder... Tertemiz, (مُطَهَّرَةٌ) Bakara Suresi: 25.) tef'îl bâbindan ism-i mef'ul

*Böylelikle aile bireylerinin karşılaştığı sıkıntı ve problemler, bekaya mazhar cennet aileleri anlayışı ile aşılır.*

*Hz. Âdem ve  
Hz. Havva'nın  
cennette evli  
oluşları gösterir  
ki, cennet  
evlilerin yeridir.  
Dünyadayken  
evlenmeden  
ahiret âlemine  
göçen iman etmiş  
erişkin erkek ve  
kadınlar, cennette  
evlendirilecektir.*

olduğundan, herhâlde tathir edici bir fail vardır. O fail de, ancak Yed-i kudrettir. Binâenaleyh, Yed-i kudretin tathir ve tenzih ettiği kadınların tavsifleri, kabil değildir.<sup>[28]</sup> Bu yüksek hedefi kaybetmemek için "Hayatın lezzetini ve zevkini isterseniz, hayatınızı iman ile hayatlandırınız ve ferâizle ziynetlendiriniz ve günahlardan çekinmekle muhafaza ediniz."<sup>[29]</sup> hakikatini, aileye teşmil etmek gerektir.

"Ey uykuda iken kendilerini ayık zannedenler! Umûr-i diniyede, müsâmaha veya teşebbühle medenilere yanaşmayın. Çünkü aramızdaki dere pek derindir; doldurup hatt-ı muvasalayı temin edemezsiniz, ya siz de onlara iltihak edersiniz veya dalâlete düşer boğulursunuz."<sup>[30]</sup> uyarısı, bu bakışın ortası olmadığını ifade edip, ahiret noktasında ölü doğan aileleri hatırlatır.

Hz. Âdem ve Hz. Havva'nın cennette evli oluşları gösterir ki, cennet evlilerin yeridir. Dünyadayken evlenmeden ahiret âlemine göçen iman etmiş erişkin erkek ve kadınlar, cennette evlendirilecektir. Dünyada sıkıntılı evliliğe katlanan ve vazifelerini yapan eşler "Orada onların tertemiz eşleri de olacak ve onlar orada devamlı kalacaklardır."<sup>[31]</sup> ayetiyle ikrama mazhar olacaklardır. Evliliğin imtihanlı bir süreç olduğunun farkına varılması, olayların yeniden şekillenebileceğine inanılması, kulluğun gereğidir. Yine "Onun ayetlerindedir ki, size hemcinslerinizden kendilerine ısınacağınız eşler yaratmış, aranızda muhabbet ve merhamet vermiştir. Düşünen bir topluluk için elbette bunda Allah'ın varlık ve birliğine, kudret ve rahmetine deliller vardır."<sup>[32]</sup> ayeti, rahmetten kaynaklanan ısınmanın bir süreç olduğunu, Rabb'imizin rahmetinden ümit kesilemeyeceğini ihtar eder.

"Şayet size münasip olmayan bir erkek kısmet olsa, siz kısmetinize razı olunuz ve kanaat ediniz. İnşallah, rızanız ve kanaatinizle o da ıslah olur. Yoksa şimdiki işittiğim gibi, mahkemelere boşanmak için müracaat edeceksiniz. Bu da, haysiyet-i İslâmiye ve şeref-i milliyemize yakışmaz."<sup>[33]</sup> uyarıları, izn-i ilahî ile tıpkı anne karnında problemlili bir ceninin yapılan tıbbî müdahalelerle sağlıklı bir bebek olarak dünyaya gelmesi gibi, problemlili evliliklerin de umulmadık saadetlere mazhar olabileceğini bildirir.

### **Kaynaklar**

- [1] İnsan Suresi: 1.
- [2] Bediüzzaman Said Nursî, Risale-i Nur Külliyyatı, Emirdağ Lahikası, Yeni Asya Neşriyat, İstanbul 2016, s.325.
- [3] Bediüzzaman Said Nursî, Risale-i Nur Külliyyatı, Eski Said Dönemi Eserleri, Yeni Asya Neşriyat, İstanbul 2017, s.427.
- [4] Ebu Davud, Taharet, 94.
- [5] Zâriyât Suresi, 49.
- [6] Bediüzzaman Said Nursî, Risale-i Nur Külliyyatı, Eski Said Dönemi Eserleri, Yeni Asya Neşriyat, İstanbul 2017, s.345.

- [7] Bediüzzaman Said Nursî, Risale-i Nur Külliyyatı, Lem'alar, Yeni Asya Neşriyat, İstanbul 2017, s 322.
- [8] Bediüzzaman Said Nursî, Risale-i Nur Külliyyatı, İman Küfür Muvazeleneleri, Yeni Asya Neşriyat, İstanbul 2016, s.177.
- [9] Buharî, 1:31, 2:136, 7:47-48, 8:203; Müslim, hadis no: 58; İbn-iMâce, 36:25; Müsned, 3:98, 120
- [10] Münziri, et- Tergîbve't-Terhib, 3/493.
- [11] Bediüzzaman Said Nursî, Risale-i Nur Külliyyatı, Eski Said Dönemi Eserleri, Yeni Asya Neşriyat, İstanbul 2017, s.361.
- [12] Bediüzzaman Said Nursî, Risale-i Nur Külliyyatı, Sözler, Yeni Asya Neşriyat, İstanbul 2007, s.1044.
- [13] Zümer Suresi: 6.
- [14] Bediüzzaman Said Nursî, Risale-i Nur Külliyyatı, Lem'alar, Yeni Asya Neşriyat, İstanbul 2017, s 318.
- [15] Bediüzzaman Said Nursî, Risale-i Nur Külliyyatı, Şualar, Yeni Asya Neşriyat, İstanbul 2017, s.292.
- [16] Mecmau'z-Zevâid,8/43.
- [17] İbn-i Adiy.
- [18] Bediüzzaman Said Nursî, Risale-i Nur Külliyyatı, Mesnevi-i Nuriye, Yeni Asya Neşriyat, İstanbul 2017, s.137.
- [19] Bediüzzaman Said Nursî, Risale-i Nur Külliyyatı, İman Küfür Muvazeleneleri, Yeni Asya Neşriyat, İstanbul 2016, s.75.
- [20] Müsned, 1:447; Münavi, Feyzü'l-Kadîr, 5:454, no: 7939; Hindî, Kenzü'l-Ummal, 3:36, 6:49, 56, 57.
- [21] Riyazu's-Salihin 277.
- [22] Müslim, Nikah, 21.
- [23] Süleyman Kösmene, Aşk Nikâhla Başlar, Yeni Asya Neşriyat, 2015, sh 123.
- [24] Bediüzzaman Said Nursî, Risale-i Nur Külliyyatı, Tarihçe-i Hayatı, Yeni Asya Neşriyat, İstanbul 2017, s. 267
- [25] Bediüzzaman Said Nursî, Risale-i Nur Külliyyatı, Şualar, Yeni Asya Neşriyat, İstanbul 2017, s.207.
- [26] Bediüzzaman Said Nursî, Risale-i Nur Külliyyatı, Mektubat, Yeni Asya Neşriyat, İstanbul 2017, s.313
- [27] Bediüzzaman Said Nursî, Risale-i Nur Külliyyatı, Lem'alar, Yeni Asya Neşriyat, İstanbul 2017, s 317.
- [28] Bediüzzaman Said Nursî, Risale-i Nur Külliyyatı, İşaratü'l İcaz, Yeni Asya Neşriyat, İstanbul 2017, s.339.
- [29] Bediüzzaman Said Nursî, Risale-i Nur Külliyyatı, Sözler, Yeni Asya Neşriyat, İstanbul 2007, s.238.

- 
- [30] Bediüzzaman Said Nursî, Risale-i Nur Külliyyatı, Mesnevi-i Nuriye, Yeni Asya Neşriyat, İstanbul 2017, s.202.
- [31] Bakara Suresi: 25
- [32] Rum Suresi: 21
- [33] Bediüzzaman Said Nursî, Risale-i Nur Külliyyatı, Lem'alar, Yeni Asya Neşriyat, İstanbul 2017, s 324.