

Toplumsal Cinsiyet Zemininde Modern Firavunluk

Modern Pharaohism on
The Ground of Gender

Feyza YILMAZ

Özet

Biyolojik Cinsiyet (Sex) bireyin doğuştan kadın ve erkek oluşunu tanımlar. İlk defa feministler tarafından ortaya konan toplumsal cinsiyet (gender) kavramı ise kadınlara ve erkeklere toplumun yüklediği anlamları, rolleri ve beklentileri ifade eder. Feminist hareketlerin öncülüğünde politik taleplerle modern dünyada kadının ezilmişliğine çare bulmak için kadın ve erkek eşitliğinin sağlanmaya çalışılmasına yönelik yapılan eylemler, binlerce yıl öncesinden Hz. Musa zamanında İlahlık iddia eden Firavun'un erkekleri öldürüp kadınları sağ bırakma planı ile pek çok açıdan benzerlik gösterir. Bu makalede, Firavun'un ifsat edici planının günümüzün modern dünyasına nasıl yansdığı ve bu yansımanın beraberinde getirdiği sorunların neler olduğu ele alınmıştır. Buna karşın kadınlık ve erkeklik kavramına vahiy perspektifinden bakılarak söz konusu mevzuun anlaşılmasına çalışılmıştır.

Anahtar kelimeler

Toplumsal Cinsiyet, Kadınlık, Erkeklik, Firavun, Feminizm, Modernite

Abstract

“Sex” defines the innate male and female nature of an individual. “Gender,” first introduced by feminists, expresses the meanings, roles and expectations that society imposes on women and men. Activities under the leadership of feminist movements to try to ensure equality between women and men in order to find a solution to the oppression of women in the modern world resemble in many ways the plan of Pharaoh, who claimed divinity thousands of years ago, to kill all the males and to leave the women alive. This article discusses how Pharaoh's destructive plan is reflected in today's modern world and what problems this reflection brings. On the other hand, by looking at the concept of femininity and masculinity from the perspective of revelation, the article tries to understand the subject in question.

Key Words: Gender, Femininity, Masculinity, Pharaoh, Feminism, Modernity

1. Biyolojik Cinsiyet ve Toplumsal Cinsiyet

Biyolojik cinsiyet (sex) bireyler arasındaki fiziksel farklılıkları tanımlar. Başka bir ifadeyle biyolojik cinsiyet bireylerin fiziksel farklılığına göre erkek ya da kadın olarak sınıflandırılması anlamına gelmektedir. Bu tanımlama kadınlar ve erkeklerin organizmalarındaki doğurganlık, cinsel uzuvlar ve üreme gibi biyolojik farklılıkları esas kabul etmektedir (Suğur, 2006:3).

Toplumsal cinsiyet (gender) kavramı ise kadınlara ve erkeklere toplumun yüklediği anlamları, rolleri ve beklentileri ifade eder. Cinsiyet, biyolojik, fizyolojik özelliklerle tanımlanırken, toplumsal cinsiyet “kadınlık” ve “erkeklik” tanımlarını toplumun belirlediği anlamlara göre inşa eder. Dolayısıyla herhangi bir biyolojik kökene sahip olmaksızın toplumsal cinsiyet bireyin toplumsallaşma süreciyle edindiği cinsiyettir. En güncel kullanımı ile “toplumsal cinsiyet” ilk kez, cinsiyete dayalı ayrımların asli toplumsal niteliğini ısrarla vurgulayan Amerikalı feministler arasında ortaya çıkmıştır. (Scott, 2007:3).

Biyolojik cinsiyet ile toplumsal cinsiyet farklı şeyleri anlatır. Cinsiyet, erkek ve kadın bedenlerini tanımlayan anatomik ve fizyolojik farklılıklarla ilgilidir, kişinin kadın ya da erkek olarak gösterdiği genetik, fizyolojik ve biyolojik özellikleridir. Hepimiz dünyaya kız ya da erkek olarak geliriz. Bu bizim seçimimiz değildir. Hangi kültürde, hangi çağda yaşarsak yaşayalım, kız ya da erkek olarak doğmak, tıpkı ölümlü olmak gibi biyolojik varlığımızın bir niteliğidir. Toplumsal cinsiyet ise, erkekler ve kadınlar arasındaki psikolojik, toplumsal ve kültürel farklarla ilgilidir. Toplumsal cinsiyet, biyolojik farklılıklardan dolayı değil, kadın ve erkek olarak toplumun bizi nasıl gördüğü ve nasıl davranmamızı beklediği ile ilgilidir. Kadının ve erkeğin toplumsal ve kültürel olarak belirlenen rol ve sorumluluklarını ifade etmektedir. Biyolojik cinsiyetin aksine, toplumsal cinsiyet farklılığı, sosyal, kültürel yapılandırma sonucu oluşmaktadır ve değiştirilebilir niteliktedir (Aksu, 2008:3-9; Kaypak, 2013:79).

Literatürde yer alan açıklamalara göre toplumsal cinsiyet (gender) kavramı ilk olarak kadınlarla erkekler arasındaki güç ilişkilerini ve eşitsizlikleri sorgulamaya yarayan bir kavram olarak feministler tarafından ortaya çıkmıştır ve biyolojik cinsiyetten farklı olarak cinsiyet rollerinin, doğuştan değil toplumsallaşma süreci ile sonradan bireylere kazandırılmasını anlatır.

Bu rollerin bireyler tarafından sonradan öğrenilmesi durumu ise çeşitli yaklaşımlarla açıklanmaya çalışılmıştır. Bunlardan biri davranışçı yaklaşımdır. Bu yaklaşıma göre, cinsiyet rolleri başka bir şey nasıl öğreniliyorsa öyle öğrenilmektedir. Bu öğrenmede iki temel mekanizma söz konusudur. İlk olarak, çocuklar cinslerine uygun davranışları açısından ana-babaları ve toplumdaki diğerleri tarafından pekiştirilirlerken, cinslerine uymayan davranışları için cezalandırılırlar. Örneğin, bir erkek çocuğu oyuncak kamyonuyla oynadığında ana-baba hoşnut olur, gülümser, ilgi gösterir ve genel olarak bu seçimi pekiştirir. Fakat o erkek çocuk bir oyuncak bebekle oynamayı seçtiğinde ise anne ve babası olumsuz şeyler söyleyerek onu doğrudan

Cinsiyet, erkek ve kadın bedenlerini tanımlayan anatomik ve fizyolojik farklılıklarla ilgilidir, kişinin kadın ya da erkek olarak gösterdiği genetik, fizyolojik ve biyolojik özellikleridir.

*anayi devrimini
ile başlayan
modernleşme
sürecinde, kitlesel
üretimin ortaya
çıkardığı iş gücü
açığının kadınları
da fabrikalarda
çalışmaya sevk
etmesi ile kadın ile
erkeği birbirlerine
rakip eden yola
bir taş daha
döşenmiştir.*

cezalandırabilir, bebeği elinden alıp uzaklaştırabilir ya da ödüllendirmezler. Her iki durumda da çocuk cinsiyet damgalı oyuncakları seçmeyi öğrenir. Bu kuramsal açıklamaya göre birey cinsiyetine ait rol ve davranışları çocukluğunda pekiştirme, ödül ve ceza yoluyla öğrenir.

2. Hz. Musa (as) Kıssası Üzerinden Firavun'un Planının Günümüzdeki Modern Topluma Yansımaları

Kur'an-ı Kerim'de Arâf Sûresi 127. Ayet-i Kerime'de "Firavun kavminin önde gelenleri, dediler ki: 'Musa ve kavmini bu toprakta bozgunculuk çıkarmaları, seni ve ilahlarını terk etmeleri için mi serbest bırakacaksın?' Firavun dedi ki: 'Erkek çocuklarını öldüreceğiz ve kadınlarını sağ bırakacağız. Hiç şüphesiz biz, onlara karşı kahir bir üstünlüğe sahibiz.'" şeklinde bildirildiği üzere, ilahlık dava eden Firavun'un bu bozguncu planı, şüphesiz Hz. Musa'ya biat eden ehl-i imanın soyunu kesip üremesini engellemek ile birlikte aile hayatını ve toplumsal düzeni ifsat etmek içindir. Firavun, bunu biyolojik olarak yapmaya çalışmıştır.

Sanayi devrimi ile başlayan modernleşme sürecinde, kitlesel üretimin ortaya çıkardığı iş gücü açığının kadınları da fabrikalarda çalışmaya sevk etmesi ile kadın ile erkeği birbirlerine rakip eden yola bir taş daha döşenmiştir. Kadının evle ve annelikle ilgili sorumluluklarının onu, bu yarışta geri kalmasına ve ezilip, sömürülmesine sebep olduğu görüşündeki feminist teori de bu zeminde ortaya çıkmıştır. Dahası toplumsal olanın bir tür tanrı yerine konulması ve cinsler arası farklılığın verili, doğal kabul edilmemesi sonucunda cinsiyetin bir çeşit proje olduğu ve tekrar üretilebileceği bile iddia edilmiştir. Gender yani toplumsal cinsiyet kavramı da böyle bir zeminde hayat bulmuştur. Günümüze kadar gelen bu süreç boyunca feminist hareketlerin öncülüğünde hayat bulan ve erkeğin kadın üzerindeki otoritesini reddeden gender kavramına dair söylemlerde: 'cinsiyet rollerinin doğuştan getirilmeyip bireylere toplum tarafından dayatıldığı ve bireylerin de bunu kabul etmek zorunda olmadığı, dahası bireyin, doğuştan getirdiği cinsiyet (sex) özelliklerini seçmek zorunda olmadan kendini hangi cinse ait hissediyorsa o cinse ait seçimlerde bulunabileceği' ifade edilmiştir.

Modernitenin beraberinde getirdiği kadına dair bahsi edilen problemlere, feminizmin politik talepleri ile getirdiği çözüm önerileri; insana Yaratıcı tarafından fitratının bir parçası olarak derc edilmiş olan cinsiyete bağlı özelliklerin yadsınması, hatta bu özelliklerin bir esaret olarak insanlara lanse edilmesi ile çözümden ziyade yeni ve başa çıkılması güç problemleri beraberinde getirmiştir.

Binlerce yıl öncesinde Firavun'un ilahlık iddia ederek, erkekleri öldürme ve kadınları sağ bırakma olarak kurgulayıp neslin devamını biyolojik olarak ifsat etmeye çalıştığı plan; günümüzde, toplumsal cinsiyet kavramı ile erkek otoritesine karşı çıkılarak erkeğin öldürülüp kadınlığın (fitrata uygun olmayan bir kadınlık anlayışının) ön plana çıkarılması ve toplumun cinsiyetsizleştirilmesine çalışılması, pek çok insani değer tarumar edildiği

bir dönemde insanlık için bir sığınak olan aile kurumunun temelinden sarılması ile çok benzerlik göstermektedir. Dolayısıyla binlerce yıl öncesinde kurgulanmış olan; aileyi, kadını ve erkeği biyolojik olarak ifsat etmeye çalışan bu Firavunvârî plan, günümüzde de bir nev’i modern firavunluk olarak toplumsal alanda kendini göstermektedir.

Feminist hareketlerin, toplumsal cinsiyet eşitsizliğine, erkek egemenliğine ve ataerkil toplum düzenine karşıt olan duruşunu, kadınları, her anlamda erkeklerle eşit tutarak sağlamaya çalışması, toplumda tam anlamıyla toksik bir etki oluşturmuştur. İngiliz düşünür Abdülhakim Murad tarafından cinsiyet kimliği sorunları üzerine kaleme alınan “Boys Will Be Boys (Erkekler Erkek Olacak)” adlı yazıda toplumda eşitliği sağlamak için kadınlara, erkeklerin referans olarak alınmasının, feminizm hareketini bir kadın hareketinden çok erkeklerle hizmet eden bir hareket haline getirdiğini ifade etmiştir. Öte yandan bu hareketlerin kadının üstündeki otoriteyi reddetmesi, kendisini evrenin merkezine yerleştiren ve bir üst otorite ile bağlarını koparan modern bireyin kendinden başka otorite tanımaması özelliğine de bizzat hizmet etmiştir. Bu durum da narsistik bir toplum inşa etmeye katkı sağlamaktan başka bir işe yaramamıştır. Bediüzzaman’ın ‘mimsiz’ olarak nitelediği denî medeniyet tarafından inşa edilen bu narsistik toplumda, modern birey, kendi varlığı üzerinde kendinden başka bir otorite tanımadığı için teklif ve sorumluluk altına girmekten kaçınarak hevâ ve heveslerinin peşinde gitmeyi tercih etmektedir.

Bediüzzaman’ın “Erkekler hevâ ve hevesle kadınlaşırsa, kadınlar da nâşizelikle erkekleşir” ifadesi narsistik eğilimler ile sorumluluktan kaçınan erkeğin fitratının bozulmasıyla kadınların da fitratının bozulduğunu anlatarak toplum hayatındaki bu toksik etkiyi çarpıcı bir şekilde ifade etmiştir. Yine feminist hareketlerin kadının üstündeki erkek otoritesini yıkmaya çalışırken esasında toplum hayatında yaptığı otorite tanımazlık olarak ortaya çıkardığı etki, insan fitratına oldukça muhaliftir. Zira insan, hayatını başarılı bir şekilde idare etmek ve yaşamak için ezmeyen, iradesini gasp etmeyen bir otoritenin varlığına doğuştan itibaren ihtiyaç duyar, bu ihtiyaç hayat boyu devam eder ve fitrattan yok edilemez. Bu otorite, ailedeki düzenin sağlanması için var olan kural ve sınırlardan devlette düzenin sağlanması için konulan kural ve yasaklara yani dar daireden geniş daireye kadar her yerde varlığını hissettirir. En nihayet bu fitri ihtiyaç, maddi ve manevi hayatın tanzim edilmesi, her alanda doğru şekilde düzenin sağlanması için tüm alemleri ilmi dairesinde bulunduran Alîm ve yaptığı her işi hikmetle yapan Hakîm bir Yaratıcı tarafından konulan şeriata ihtiyacı hâsıl eder.

3. Modern Firavunluğun Karşısında Kur’an Medeniyeti:

Feminist hareketler öncülüğünde başlayan toplumsal cinsiyet eşitliği kurma çabası, kadın özgürlüğü perdesi altında, kadının ve erkeğin fitri özelliklerinin yok sayıldığı mutlak eşitlikçi ve hayvancasına özgürlükçü sun’i bir sosyal düzen kurma hevesiyle insanı, neslini ve toplumu tahrip etmekten başka bir işe yaramamaktadır. Unutulmamalıdır ki insan hakları denilen

Feminist hareketlerin, toplumsal cinsiyet eşitsizliğine, erkek egemenliğine ve ataerkil toplum düzenine karşıt olan duruşunu, kadınları, her anlamda erkeklerle eşit tutarak sağlamaya çalışması, toplumda tam anlamıyla toksik bir etki oluşturmuştur.

yaratılış kanunları
gereğince
insanlar, kadın
ve erkek olarak
iki cinsten
yaratılmışlar ve
ayrı ayrı kadın ve
erkek cinsine ait
fitri hususiyetlerle
teçhiz
edilmişlerdir.

haklar kendi bağlamı içinde ve sağlıklı biçimde gelişmedikçe kadının hakları bir mânâ ifade etmeyecektir. Dolayısıyla sun'i olarak sağlanmaya çalışılan bu eşitlik, bu dünyada adaleti asla tesis edemeyecektir. O halde kadın için de erkek için de verilecek tek gerçek "tarafsız" hüküm ancak Allah'ın vereceği hükümdür. O hüküm ise tam olarak, ancak ahirette, cennet ve cehennemde ve "ilahi adalet" biçiminde tecelli edecektir. Lakin her ne kadar adalet tam manasıyla ahirette tecelli edecek olsa da Hakîm-i Âdil olan Cenab-ı Hak'ın Şeri'at-ı Kur'aniye'sindeki hükümler, bu dünya hayatında da düzeni en mükemmel haliyle tesis etmektedir.

Yaratılış kanunları gereğince insanlar, kadın ve erkek olarak iki cinsten yaratılmışlar ve ayrı ayrı kadın ve erkek cinsine ait fitri hususiyetlerle teçhiz edilmişlerdir. Bir cinsin hususiyetlerini tam manasıyla anlayabilmek için mutlak suretle diğer cinsle ihtiyaç vardır. Yani kadını tam manasıyla anlayıp tefekkür edebilmek için erkeğe ve erkeğe tam manasıyla anlayıp tefekkür edebilmek için de kadına ve kadınlığa ihtiyaç vardır. Zira insanın dünyaya gönderilme gayesi olan tâlim-i esmayı doğru biçimde yerine getirebilmek için de bu zıtlıklar elzemdir. Birbirlerinin rakibi ya da kendilerini tanımlamak için ihdas olunmuş birer "öteki" olmayan kadın ve erkek, yaratılıştan getirdikleri birtakım özellikleriyle izdivaç ederek bir "ev" kurar ve iki cihan saadetinin yeryüzü ayağını burada ve şimdi gerçekleştirirler.

Evlenme anlamına gelen Arapça izdivaç kelimesi, 'zevc' kökünden türemiştir. Zevc ise kelime anlamı olarak çift olan bir şeyin teki demektir. Yani bir çift ayakkabı gibi düşünülürse ayağa giyildiğinde dengeyi sağlayabilmek için bir sağ teke bir de sol teke ihtiyaç vardır. Sadece sol ayakkabının ya da sadece sağ ayakkabının her iki ayağa giyilmesi hiç şüphesiz dengeyi bozacaktır. Dolayısıyla evlilik, aile ve toplum hayatında dengeyi sağlayabilmek için her iki cinsle de aynı şekilde ihtiyaç vardır. Bu dengenin de sağlıklı şekilde gerçekleştirilmesi her iki cinsin de fitratına derç edilen hususiyetlere uygun hareket etmesine bağlıdır. Dolayısıyla sun'i bir şekilde her iki cinsin mutlak eşitliğini sağlama çabası adaleti tesis etmez bilakis çeşit çeşit marazları beraberinde getirir. Her iki cins arasında fitri farklılıklar vardır ve adaletin, aile ve toplum hayatındaki düzenin ve huzurun ve dahi her iki cinsteki bireylerin psikolojik iyi oluşlarının ve bireysel anlamda kendini gerçekleştirmelerinin de sağlanması, bu her iki cinsin fitratına uygun hareket etmesiyle mümkündür.

Rahim, Rahman, Rezzak gibi cemali sıfatların ön planda tezahür ve tecelli ettiği şefkat kahramanı kadınlar, hilkatden naziktirler ve fitraten himaye edilmeye ihtiyaç duyarlar. Hâkim, Hakîm, Kadîr gibi celali sıfatların tezahür ve tecelli ettiği erkek ise fitraten hikmet sahibidir, aklıyla problemleri çözer; hâkimdir, ortama vaziyet eder ve hükmeder; kudret sahibidir, düşmanın tecavüzünü durdurur. Cenab-ı Hak, yarattığı abdinin fitratına bu esmalarını tezahür ettirerek, bu esmaların iktiza ettiği hususiyetlere mutabık vazifeleri de onlara vermiştir.

Nisa Sûresi 34. Ayet-i Kerimede: “Allah insanların bir kısmını, bir kısmına vazife ve sorumluluk yönü ile üstün kılmıştır. Erkekler mallarından kadınlar ve çocuklarına harcamaları sebebiyle kadınların üzerinde idareci ve koruyucudurlar (kavvam). Allah kadınları bu şekilde nasıl korumuş ise salih kadınlar da Allah’ın emrine ve kocalarına itaat ederler, kocalarının giyabında mallarını, namuslarını ve sırlarını korurlar.” buyrulmuştur. Bu ayet-i Kerime’den hareketle erkeğin kadın üzerinde kavvam yani koruyucu ve idareci olması ona verilmiş bir vazifedir ve bu vazifeyi yerine getirecek saikler fitratına derç edilmiştir.

Yine Ayet-i Kerime’de bahsi geçen erkeğin kadına üstün gelme özelliği, ancak vazife ve sorumluluk yönüyledir ve bu üstünlük de her iki cinsin fitratı göz önüne alındığında gayet manidardır zira kadın hilkaten nazik ve himayeye ihtiyaç duyduğu için bu fitri ihtiyacının karşılanması için ailesindeki erkekler vazifelendirilmiştir. Erkeklerle verilen bu vazifeyi deruhte edecek potansiyel de İhsan-ı İlahi tarafından kendilerine verilmiştir. Bununla beraber kadının da aile hayatında müdür-i dahilî olması haysiyetiyle kocasının bütün malına, evladına ve her şeye muhafaza memuru olması yine ayet-i Kerime’de ifade edilmiştir.

Bu fitrat ve fitratın iktiza ettiği vazifelerin her iki cins tarafından da yerine getirilmesi aile ve toplum hayatında dengeyi, huzur ve mutluluğu sağlayacak ve saadet-i dareyni tesis edebilecektir. Öte yandan daha önce ele alınan feminist (me)deniyet tasavvurunun, her iki cinsin fitri farklılıklarını göz ardı ederek kadının üzerindeki erkek hakimiyetini yıkmaya çalışması ve kadının erkekle her zaman eşit şartlara sahip olması gerektiğini ifade etmesi toplumsal hayatta bozgunculuğa sebep olabilecek ve her iki cins için de ağır yükleri beraberinde getirecektir. Nitekim içinde yaşadığımız modern topluma baktığımızda bu dejenerasyonun ve bu ağır yüklerin insan ve toplum psikolojisine yansımalarını görmek çok mümkündür.

4. Tartışma ve Sonuç

Sanayi Devrimiyle başlayan modernleşme hareketleriyle birlikte kamusal alanda kadın istihdamına ihtiyaç duyulmuş ve bu istihdam hareketlerinin istenilen şekilde düzeni sağlayamaması kadın açısından dezavantajlı pek çok durumu beraberinde getirmiştir. Kadının, bu süreçte ezilmişliği, erkeklerle eşit fırsatlara sahip olamayışı gibi nedenlerle, feminist hareketler öncülüğünde toplumsal cinsiyet kavramı oluşturularak bu duruma karşı çıkılmış ve kadın hakları savunulmaya çalışılmıştır. Ancak feministler tarafından getirilmeye çalışılan çözümler büyük oranda her iki cins için de fitri değildir, otorite figürünü ortadan kaldırmaya uğraşmış, toplumu cinsiyetsizleştirmeye çalışmış ve narsistik bir toplum inşa etmekten başka bir işe yaramamıştır. Yani toplumsal cinsiyet kavramı, feministler tarafından kavramsal olarak suistimal edilmiştir.

Tüm bu etkiler kadın, erkek, aile ve toplum açısından toksik bir etki oluşturmuştur. Vahiy yoluyla gelen İslamiyet ise kadın, erkek, aile ve toplum

*Sanayi
Devrimiyle
başlayan
modernleşme
hareketleriyle
birlikte kamusal
alanda kadın
istihdamına
ihtiyaç duyulmuş
ve bu istihdam
hareketlerinin
istenilen
şekilde düzeni
sağlayamaması
kadın açısından
dezavantajlı
pek çok durumu
beraberinde
getirmiştir.*

hayatında düzen, huzur ve emniyeti tesis edecek esas ve kaideler getirmiştir. Kur'an perspektifinden bakıldığında bu esas ve kaidelerin her iki cinsin hukukunu muhafaza ettiği ifade edilebilir. Kadının fitratına şefkat, sadakat, feragat erkeğin fitratına ise cesaret, himayet, hikmet gibi çok kıymetli hususiyetleri derç etmiş olan Yüce Yaratıcı her iki cinsi bu programlamaya uygun vazifelerle tanzif etmiştir. Bu vazifeler İslamiyet esaslarına uygun şekilde yerine getirildiğinde de insan hususan Müslüman için aile hayatı; bir tahassünghah ve bir nev'i cennet haline gelmektedir.

Kaynakça

- Battal, A. (2011). Cinsiyetten doğan haklar ve yükümlülükler. Köprü Dergisi, 113.
- Bediüzzaman, S.N. (2005). Lem'lar: 24. Lem'a (Dördüncü baskı). İstanbul: Yeni Asya Neşriyat
- Bediüzzaman, S.N. (2005). Mektubat: 24. Hakikat Çekirdekleri (Dördüncü baskı). İstanbul: Yeni Asya Neşriyat
- Güneş, F. (2017). Feminist Kuramda Ataerki Tartışmaları Üzerine Eleştirel Bir İnceleme. Fırat Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi. 27 (2), 245246.
- Karakalem.net (2006, Ocak 15). Zor Zamanda Aile Olmak. <https://www.karakalem.net/?1793> adresinden edinilmiştir.
- Masud.com. Boys will be boys. <http://www.masud.co.uk/ISLAM/ahm/boys.htm> adresinden edinilmiştir.
- Vatandaş, D. (2011). TOPLUMSAL CİNSİYET VE CİNSİYET ROLLE-RİNİN ALGILANIŞI. Istanbul Journal of Sociological Studies, 0 (35), 29-56.